



- pagina 7 - Ontspan. Vertrouw. Relax.
- pagina 8 - Aan de slag met bijbelverhalen
- Extra voor abonnees - KiZ-ZomerSpecial!



Kerk in Zoetermeer

Uitgave van de Protestantse Gemeente Zoetermeer

5e jaargang | nummer 6 | juli-augustus 2021

SAMEN OP REIS IN EEN VERHAAL

Vertel – en ik luister ademloos ...

Ruim twintig jaar geleden werd ik gegrepen door het fenomeen 'verhalen vertellen'. Ik had een heel vervelend jaar achter de rug en wilde nog een weekje weg. Min of meer op de gok koos ik voor een vertelcursus op Terschelling. En het was alsof ik thuis kwam ... Ik ontdekte een talent waarvan ik niet wist dat ik het had, maar dat ik echt nooit meer kwijt wilde raken.

Ik groeide op met boeken en verhalen en er werd bij ons thuis regelmatig voorgelezen. Maar daar op Terschelling ontdekte ik dat er iets heel bijzonders gebeurt als je het boek er tussenuit haalt. Er ontstaat direct contact tussen verteller en luisteraar(s), ze gaan samen op reis in een verhaal dat nog nooit precies zo verteld is en dat ook nooit meer zal worden. Er gebeurt wat er gebeurt, door wie er op dat moment samen zijn. Iedereen beleeft dat verhaal op eigen wijze. En toch heb je het samen gehoord – samen gemaakt.

Er gebeurt iets heel bijzonders als je het boek er tussenuit haalt

'De grote verhalen'

Als verteller heb ik een zwak voor wat ik 'de grote verhalen' noem: de oude mythen en sagen, die de mensen ontwikkelden om te verklaren wie ze zijn en waar ze vandaan komen. Scheppingsverhalen. Verhalen over vreemde helden, grote liefdes en vergeten oorlogen. Ze zijn in elke cultuur anders, en toch zijn er grote overeenkomsten. En voor mij zijn ze ook nu nog razend actueel.

Janneke Tanja werkt als verteller, trainer en creatief facilitator binnen haar eigen bedrijf Behind the Story, waar verhalen de basis zijn voor een groot deel van haar werk. Ze geeft vertelcursussen bij CKC & partners, en werkt als verteller binnen de Stichting Verhalenfontein en de Stichting Monument & Verhaal.

W behindthestory.nl



Neem de Odyssee. Je kunt dat verhaal lezen als een verhaal over een held die wellicht niet eens bestaan heeft. Een man die rondzwierf in een wereld vol onwaarschijnlijke monsters en vreemde goden. Dat kan. Het is nog steeds een spannend verhaal trouwens. Maar het is ook het verhaal van een man die uit een oorlog komt, maar de oorlog nog in zich heeft.

De Odyssee ... nog steeds gruwelijk actueel

Een man die uiteindelijk alles moet verliezen om thuis te kunnen komen. Hij spoelt uiteindelijk eenzaam en alleen aan op een eiland in de Middellandse Zee. Naakt. Een vreemdeling, die alleen kan hopen dat hij gastvrij ontvangen wordt ... Wie het nieuws bijhoudt weet dat dit helaas nog steeds gruwelijk actueel is. Het is ook het verhaal van een vrouw die vecht om zelf over haar leven te kunnen beslissen. En van een jongen die uit de schaduw van zijn vader moet stappen om man te kunnen worden.

Thema's van alle tijden en alle plaatsen.

Boek vol verhalen

Onze eigen Bijbel is natuurlijk ook een boek vol machtig mooie verhalen, maar ik vertel ze op het moment nog maar weinig. Als 'theatraal' verteller neem ik bepaalde vrijheden met mijn bronmateriaal om het verhaal te structureren, ik zoek mijn eigen woorden en beelden. Dat ligt bij religieuze verhalen, of die nu uit de eigen christelijke traditie of een andere religie komen, vaak gevoelig. Er zullen altijd mensen zijn die vinden dat je te ver gaat, dus het zijn verhalen waar ik heel voorzichtig mee ben. Maar wat niet is kan nog komen ...

Genesis 1

Een favoriet kiezen is voor mij bijna onmogelijk. Maar ik kies hier nu even voor een verhaal dat aansluit bij mijn voorliefde voor die andere 'grote verhalen': Genesis 1. Ik heb die tekst ooit in zijn geheel mogen lezen in een dienst, en dat was een feestje. Mensen vertellen van oudsher verhalen over waar we vandaan

komen. De beelden zijn heel divers: van een gigantisch ei tot een koe tot een smid die op zijn aambeeld de hemellichamen smeedt uit goud en zilver. Die 'van ons', om het even zo te zeggen, begint met woorden die bij mij meteen een beeld oproepen:

De aarde nu was woest en ledig ... en Gods Geest zweefde over het water.

Dan volgt een soort magisch ritme dat we allemaal van jongs af aan al kennen. Een ritme dat gesproken nog sterker voelt dan geschreven:

Het werd avond, en het werd morgen: de eerste dag ...

In zeven dagen zie je een wereld ontstaan die ook voor ons nu nog heel herkenbaar is. Een wereld waarvan God vond dat ze goed was.

Magisch ritme dat gesproken nog sterker voelt dan geschreven

Het verhaal lijkt daarmee klaar – maar toen begon het verhaal, óns verhaal, natuurlijk pas écht ...

• Janneke Tanja

VAN DE REDACTIE

Vertel het maar!

'Waarom wordt er eigenlijk nooit gepreekt over David en Goliath?', vroeg onze jongste ooit, thuisgekomen na een kerkdienst op zondagmorgen. 'Vraag het de dominee', opperde ik. Hij belde, zo klein als hij was. En ja hoor, een paar weken later stond in het kerkblad dat er over David en Goliath gepreekt zou worden, daar had een jonger gemeentelid om gevraagd.

Als ik hem half juni hierover opbel, herinnert oud-predikant ds. Ad Prozman het zich meteen. 'Als zo'n jochie dat vraagt, dan doe je dat.' Hij zocht het na: 'Het was op 21 oktober 2001.' Ah, zoon was toen nog geen 6 jaar. 'En ik had er één keer eerder over gepreekt, op 9 juli 1978. Die verhalen over oorlog en andere gruwelijkheden in het Oude Testament komen inderdaad niet zo vaak langs, al gaan ze tegelijk ook over twijfel en geloofsvertrouwen.'

Dan belt oudste kleindochter van 8 jaar. 'In mijn dagboekje gaat het vandaag over Debora, de richteres, die de mensen leert wie hun echte Held is. Bij de opdracht staat: "Van wie heb je dit boekje gekregen? Vraag eens of diegene iets wil vertellen over wat God in zijn of haar leven heeft gedaan. Het helpt je om God te leren kennen." Nou, vertel maar, oma!'

Prompt zie ik *Rembrandts voorleesbijbel* liggen in mijn bijbel-boeken-voorleeskastje. Rembrandt etste bijbelverhalen alsof hij er zelf bij was en in dit boek worden ze verteld vanuit het dagelijks leven-perspectief van 'anonieme' ooggetuigen. Precies zoals we met dit zomernummer en een extra zomerspecial favoriete bijbelverhalen presenteren, die meegaan in het leven van kinderen en volwassenen. Zoals een van hen opmerkt, 'als een bijbelverhaal je raakt en iets met je doet, dan is dat van de Heilige Geest'.

• Marieke van der Giessen-van Velzen
HOOFD/EINDREDACTEUR



NACHT VAN GEBED

Aangrijpende verhalen van vervolgde christenen

IMPRESSIE • In de nacht van vrijdag op zaterdag 4 en 5 juni is door zo'n dertig bidders uit diverse gemeenten in Zoetermeer deelgenomen aan de Nacht van Gebed, zoals jaarlijks door Open Doers wordt georganiseerd. De Oosterkerk verleende daarbij een gewaardeerde gastvrijheid.



De lokale organisatoren hadden gekozen voor een samenkomst van 20.00 tot 01.00 uur, met de mogelijkheid elk moment in- en uit te lopen. De avond werd ingeleid door ds. Pieter Baas en uitgeleid door Timo Hagendijk, beiden verbonden aan de Oosterkerk. Achtereenvolgens werden filmpjes getoond met informatie over en getuigenissen van broeders en zusters uit diverse landen met heftige christenvervolgung. Steeds was er direct aansluitend op een filmpje gelegenheid om voor die situatie te bidden. Tussendoor werd er gezongen en twee keer is er een pauze gehouden. Door deze opzet was het mogelijk voortdurend de aandacht erbij te houden. Dat werd ook in belangrijke mate gestimuleerd door de aangrijpende verhalen van medechristenen. Sommigen hadden familieleden verloren, waren ernstig mishandeld, zwaar getraumatiseerd, of gevlucht vanwege de dreigende situatie. Maar bovenal getuigden zij van Gods bijzondere troost en steun, ook door middel van hulpverleners van lokale kerken en andere organisaties. Al met al was het een indrukwekkende avond, zeer stimulerend om betrokken te zijn en te blijven bij de vervolgde kerk.

• Jan Granneman
DEELNEMER VANUIT PAROUSIA

Geweldig respons Actie Vakantietas

DANK • Wat een hartverwarmende en enthousiaste reacties kregen we op onze oproep vanuit de Ichthuskerk-wijkgemeente Zoetermeer-Noord om speelgoed en geld in te zamelen zodat we leuke vakantietassen konden samenstellen voor kinderen die leven onder de armoedegrens. De hoeveelheid spullen, geld van gemeenteleden en via de collecte van de diaconie overtroffen onze stoutste verwachtingen en maakte het mogelijk om meer dan vijftig tassen ruimschoots te kunnen vullen.

Wij willen iedereen die hieraan een bijdrage heeft geleverd heel hartelijk bedanken. U kunt ervan verzekerd zijn dat de tassen met speelgoed met grote waardering ontvangen zullen worden door de kinderen en hun ouders.

• Ans de Jonge en Marijke Bal
ZOETERMEER-NOORD (ICHTHUSKERK)



Geslaagde Drive-in-dienst op Hemelvaartsdag

OPENLUCHTKERK • Op Hemelvaartsdag 13 mei 2021 heeft het Beraad Evangelische Gemeenten Zoetermeer (BEGZ) de jaarlijkse gezamenlijke Hemelvaartsdienst voor gemeenteleden en belangstellenden kunnen houden in de vorm van een openlucht Drive-in-dienst op het parkeerterrein van Silverdome.

Van de gemeente Zoetermeer hadden we toestemming gekregen om deze dienst in de buitenlucht te mogen houden, zij het onder strikte corona-voorwaarden. Zo moesten wij bij de aanvraag een indeling van het parkeerterrein en een evacuatieplan aanleveren, mochten er maximaal 300 bezoekers aanwezig zijn en moesten de bezoekers tijdens de gehele dienst ook in hun auto blijven zitten. Wij hebben het aantal voertuigen daarom gelimiteerd op 120.

De bezoekers moesten zich van te voren registreren met het kenteken van het voertuig, er werden alleen geregistreerde bezoekers op de dag zelf tot het gereserveerde deel van het parkeerterrein toegelaten. Totaal waren er 105 auto's, 245 personen vanaf 13 jaar en 45 kinderen geregistreerd. Op het parkeerterrein kon men in de auto via luidsprekers, die rondom het parkeerterrein waren opgesteld, de zangdienst en de preek volgen. We hadden een groot LED-scherm naast het podium staan en de dienst is ook als livestream uitgezonden op het YouTube-kanaal van Parousia. Zang en muziek kwam van de BEGZ-praiseband, die dit jaar

was samengesteld uit muzikanten van Gtime City Church, Gods Gemeente Ezechiël, Pinkstergemeente Morgenstond, Levende Steen Ministries en de Chinese Gemeente Geloof Hoop en Liefde. De preek werd verzorgd door Jurgen Lindenhols, voorganger/oudste van Evangelische Gemeente Parousia Zoetermeer. We hopen in de toekomst vaker op deze wijze gezamenlijk naar buiten te kunnen treden.

Een samenvatting van deze bijzondere dienst is te bekijken op www.zoetermeeractief.nl/nieuwshome/actueel/20821-hemelvaart-drive-in

Het Beraad Evangelische Gemeenten Zoetermeer (BEGZ) en het Beraad van Kerken (BvK) willen de onderlinge samenwerking van Zoetermeerse kerken en gemeenten meer en meer handen en voeten te geven. Zie ook de berichtgeving 'Connecting Churches' op pagina 8 van het mei-juni-nummer van *Kerk in Zoetermeer*. www.kerkinzoetermeer.nl/kiz.php

• Guus Liqui Lung
TREKKER DRIVE-IN-DIENST

— Advertenties —

Tuintjesproject De Wadi

PRESENT EN PERRON 1 • Omdat het World Servants-project via de stichting Present in de wijk Oosterheem helaas geannuleerd is, omdat veel jongeren toch liever volgend jaar naar het buitenland gaan hebben we het eerder voorgenomen Tuintjesproject kunnen overhevelen naar Perron 1. Tot grote vreugde van de wijkbewoners. Momenteel wordt hard gewerkt aan de voorbereidingen om in drie straten tuintjes op te gaan knappen. Dit wordt georganiseerd door de bewonerscommissie van De Wadi, Perron 1, Buurtwerk en de



V.l.n.r. Monica, Adeline en Fatou, drie enthousiaste Wadi-bewonersgroepsleden.

Gemeente Zoetermeer. Zo kunnen we gezamenlijk een steentje bijdragen aan de verbinding en ontmoeting tussen mensen in de wijk. We kijken uit naar een mooi sociaal-diaconaal project!

• Gerda Griffioen
PRESENT ZOETERMEER

Present Zomerklusdagen

OPROEP • Stel je voor, je hebt een heerlijk huisje met een tuintje en je houdt van de zon. Maar je tuin staat vol onkruid en je hebt een beperking of te weinig financiële middelen om er zelf iets aan te doen ... Wat nu?

Heb jij tijd over om je voor iemand in te zetten?

Meld je dan voor 11 juli aan voor de Present Zomerklusdagen!

! E info@presentzoetermeer.nl T 06-3801 7911

VREDESWEEK 2021

'Inclusief samenleven' in de stad



VOORAANKONDIGING • Van 18 tot 26 september organiseert het InterLevensbeschouwend Overleg Zoetermeer (ILOZ) als Ambassade van Vrede zoals ieder jaar weer een Vredesweek. Het thema van dit jaar is: 'Inclusief samenleven'.

Dit thema staat ook hoog op de agenda van de gemeente Zoetermeer, die samenwerking met onder meer het ILOZ gezocht hebben om dit thema verder uit te werken.

Aan het programma wordt nog druk gewerkt, maar de vaste onderdelen van de Vredesweek zijn al bekend.

18 september: Walk of Peace

21 september: Filmavond

24 september: Thema-avond

met de uitreiking van de ILOZ-Vredesaward en wisseling van de ambassadeurs

26 september: gezamenlijke afsluiting Vredesweek

Daarnaast organiseert het ILOZ in samenwerking met Stichting Present de activiteit 'Samen voor de Stad' en vanuit het jongerenplatform wordt gewerkt aan een bijzondere activiteit voor jongeren.

WAT DOE JIJ IN VREDESWEEK?



Opgave mogelijk via E info@iloz.org W iloz.org of Facebook ([ambassadevanvredezoetermeer](https://www.facebook.com/ambassadevanvredezoetermeer)) voor meer informatie.

• Els Alebregtse
SECRETARIS ILOZ

Kleinschalige onderneming met persoonlijke zorg en aandacht

24 uur per dag bereikbaar

Ongeacht uw verzekering

D van Dongen
Uitvaartzorg met karakter

Bel na overlijden
079 - 343 43 03
wij zijn 24 uur per dag bereikbaar!

Van Dongen
Uitvaartzorg & UitvaartCentrum
Bredewater 20a, 2715 CA Zoetermeer
079 - 343 43 03 • www.vduz.nl

**ZEKER VAN VAKWERK
ZEKER VAN DORP**

Van Dorp uw technisch dienstverlener

Van Dorp is specialist in technisch beheer van bestaand vastgoed. Wij nemen u het hele proces uit handen en denken met u mee hoe u uw pand optimaal kunt inzetten en verduurzamen.

Als familiebedrijf hebben wij betrokken medewerkers met passie voor techniek. Met hun vakkennis en persoonlijke aandacht realiseert Van Dorp duurzame oplossingen. U bent zeker van een gezonde leef- en werkomgeving. Door onze landelijke dekking en regionale aanwezigheid zijn wij altijd dichtbij. Neem contact met ons op via (079) 368 76 87 voor vrijblijvend advies.

vandorp.eu

VAN DORP
MET KENNIS EN RESPECT

Ook adverteren in *Kerk in Zoetermeer*?
Vraag de tarieven:
advertenties@kerkinzoetermeer.nl

GESCHIEDENIS VAN DE KINDERBIJBEL

'En wees een gids naar dat andere Boek ...'



In dit zomernummer met speciale zomerbijlage staan veel favoriete bijbelverhalen van heel verschillende mensen. Sommige verhalen kregen voor de inzenders recent betekenis, voor anderen geldt dat de verhalen uit hun kinderbijbel daarin een rol heeft gespeeld. Velen zullen zich die verhalen en die kinderbijbel nog goed kunnen herinneren.



Die kinderbijbels zullen zeker niet allemaal dezelfde zijn. Na 1950 zien we veel nieuwe uitgaven van kinderbijbels het licht. En er komen er nog steeds bij. Via de zoekopdracht op het internet 'tips voor het zoeken naar een kinderbijbel' ploppen er bizar veel mogelijkheden op, die het zoeken en vinden naar een geschikt exemplaar niet vergemakkelijken. Uiteraard is dat niet altijd zo geweest. Welke ontwikkeling heeft de kinderbijbel doorgemaakt?

In 1972 brachten het Nederlands Bijbelgenootschap en de Katholieke Bijbelstichting gezamenlijk een rapport uit, waarin uitvoerig 'de voorwaarden waaraan een kinderbijbel moet voldoen wil men redelijkerwijze kunnen verwachten, dat er in de latere jaren geen moeilijkheden ontstaan vanuit de geloofsovertuiging, die gegroeid is op grond van het herhaaldelijk horen van kinderbijbelverhalen' worden besproken. De auteurs van dit rapport geven veel achtergrondinformatie over de tijd waarin de kinderbijbel verscheen en zij laten de schrijvers van die kinderbijbels aan het woord via de inleidingen en aanwijzingen. Een tweede bron is van recenter datum. Theoloog en journalist Willem van der Meiden publiceerde in 2009 een vuistdik boek *Zoo heerlijk eenvoudig. Geschiedenis van de kinderbijbel*, waarop hij tevens promoveerde. In dit werk doet hij verslag van zijn studie naar drieënhalve eeuw kinderbijbels in Nederland. In zeven hoofdstukken komen kinderbij-

bels vanaf 1640 aan bod, waarbij Van der Meiden uitging van de verschijningsjaren van 'bijzondere, spraakmakende en grensverleggende kinderbijbels'. Volgens de auteur is de Nederlandse geschiedenis van kinderbijbels misschien wel de rijkste van de wereld. 'Kinderbijbels zijn een typisch Nederlands fenomeen.'

'Kinderbijbels zijn een typisch Nederlands fenomeen'

De eerste Nederlandstalige kinderbijbel verschijnt in 1640. Het is een uit het Engels vertaald boekje met bijbelverhalen in vraag- en antwoordvorm. Zoals: *Vraag: Welke twee bomen stonden er in het paradijs? Antwoord: De boom des levens en de boom der kennis van goed ende kwaad.* De bedoeling was dat de kinderen op die manier de verhalen uit het hoofd leerden. De eerste echte Nederlandse kinderbijbel is van Barend Hakvoort, ouderling en catechiseermeester uit Zwolle en verschijnt in 1703. Blijkbaar was het een kostbare klus, want het Nieuwe Testament is slechts een samenvatting van enkele pagina's. Aan het einde van die achttiende eeuw werd het catechiseeronderwijs op scholen afgeschaft en vooral in protestantse kringen werd de godsdienstige opvoeding steeds meer de taak van het gezin. Kinderen mogen steeds meer kind zijn, maar moeten wel nette en nuttige burgers vol met godsdienstige

kennis worden. Veel kinderbijbels uit deze periode zijn al geïllustreerd met houtsneden of kopergravures. Bekend is de *Kleine Print-Bybel* uit 1720, waarin de bijbelteksten als rebusjes zijn opgenomen. Vermeldenswaard is de *Bijbel voor de jeugd. Tafereelen uit de gewijde geschiedenis voor christen-huisgezinnen* van dr. J.H. van der Palm. Deze bijbel verscheen in 24 losse jaarlijkse afleveringen tussen 1811 en 1834 en was bedoeld voor de jeugd van 12 tot 15 jaar 'voor wie men in dezelfde stijl kan schrijven als voor volwassenen'. Geen kindertaal dus!

Bijbelteksten als rebusjes in 'Kleine Print-Bybel'

Daar kwam in het begin van de twintigste eeuw verandering in. De Utrechtse schoolmeester en meester-verteller W.G. van der Hulst durft afstand te nemen van de letterlijke tekst van de Bijbel en hanteert een taal die kinderen begrijpen. In 1918 en 1926 verschijnen respectievelijk *De Bijbelsche geschiedenissen* en *Bijbelsche vertellingen voor de kleintjes*. Zijn doel was het kind 'het innerlijke te laten zien, een meebelevende, een zich betrokken weten bij dat wat de Bijbel verhaalt.' Van der Hulst staat aan het begin van een lange traditie waarin auteurs van kinderbijbels uitgaan van het kind en zijn belevingswereld. Anne de Vries gaat verder in deze traditie. In 1938 komt het *Groot Vertelboek voor de bijbelse geschiedenis* uit met illustraties



van C. Jetses. In de inleiding schrijft De Vries: 'Boek, zoek uw weg onder de mensen. Verheug het hart der kleinen en der groten. En wees een gids naar dat andere Boek, het schoonste en beste van allen.' De bestverkochte en invloedrijkste kinderbijbel uit de Nederlandse traditie is ook van Anne de Vries en zag in 1948 het licht. Dit *Kleutervertelboek voor de Bijbelse geschiedenis* en het *Groot vertelboek* gingen wereldwijd in verschillende talen vier miljoen keer over de toonbank.

Wereldwijd vier miljoen keer over de toonbank

Met de komst van de televisie verandert er veel. Illustraties nemen een steeds belangrijkere plek in en dragen het verhaal. In de *Bijbel voor de kinderen* van dr. J.L. Klink (1972) hebben de illustraties een duidelijke, zelfstandige functie: ze zijn niet meer denkbaar zonder de tekst en andersom. De tekeningen van Bert Bouman in de

Woord voor woord-kinderbijbel van Karel Eykman zijn daar ook een voorbeeld van. In de bekende *Kijkbijbel* nemen de tekeningen van Kees de Kort de belangrijkste plaats in en worden ze ondersteund door kleine stukjes tekst.

Per jaar komen er vijftien tot twintig nieuwe kinderbijbeluitgaven bij: beeldbijbels, bijbelse leesboekjes, bijbelse stripverhalen, pop-up-boekjes, om maar een paar verschijningsvormen te noemen. Welke de beste is of het meest geschikt, vraagt om een persoonlijk antwoord. Wat vinden ouders of opvoeders belangrijk? De visie van de auteur, de illustraties, een fijne voorleesstijl? De keuze is enorm. Gelukkig is de informatie dat ook. Veel tips zijn te vinden op het internet. Goed zoeken en dan vinden. Want 'de kinderbijbel is tegenwoordig vaak nog de enige ontmoeting met het geschreven woord van God', zegt onderzoeker-theoloog Willem van der Meiden.



• Hanneke Lam

Advertenties

ichthus boekhandel
bijbels boeken muziek

Dorpsstraat 74 / 2712 AM Zoetermeer / 079-3162081
WWW.ICHTHUSBOEKHANDEL.NL

Redactie.AMG
JOURNALISTIEK BUREAU
A.M. van der Giessen-van Velzen
(079) 3 522 519 · Redactie.AMG@online.nl

PHOTO'S by *Leonie*
info@photosbyleonie.nl
06-526 300 48
www.photosbyleonie.nl

Zoekt u iemand die uw administratie kan doen, maar kunt u deze niet in dienst nemen?
Hebt u iets te veel financiële administratie omhanden?
Vindt u uw administratie eigenlijk vervelend en tijdrovend werk?

Van der Kruk Consultancy
DE OPLOSSING VOOR UW ADMINISTRATIE

Ing. **Nettie van der Kruk**
T (06) 371 55 371
E contact@vanderkrukconsultancy.nl
I www.vanderkrukconsultancy.nl

Gebroeders Hurman
een vertrouwde naam voor al uw bouw wensen

Bouwbedrijf | Gebroeders **Hurman**

100 jaar vakmanschap en deskundigheid in nieuwbouw, verbouw, onderhoud en renovatie.

www.gebrhurman.nl

SECURITY GARANTY Kwaliteit Zekerheid Service Garantie

Bezoek voor actuele informatie over kerkdiensten en activiteiten de websites van de wijkgemeenten, de website **PGZOETERMEER.NL** en vooral ook onze website **KERKINZOETERMEER.NL**

KERKDIENTEN JULI-AUGUSTUS

Gemeente	Zondag 4 juli	Zondag 11 juli	Zondag 18 juli	Zondag 25 juli	Zondag 1 augustus	Zondag 8 augustus	Zondag 15 augustus	Zondag 22 augustus	Zondag 29 augustus
WIJKGEMEENTE OUDE KERK Oude Kerk Dorpsstraat 59, 2712 AD T (079) 316 39 09 W oudekerkgemeente.nl	10.00 uur: Ds. C.H. Wesdorp	10.00 uur: Ds. C.H. Wesdorp <i>Gezinsdienst</i>	10.00 uur: Ds. C.H. Wesdorp <i>Doopdienst</i>	10.00 uur: Ds. C.H. Wesdorp	10.00 uur: Ds. G.A. van de Weerd Geertruidenberg	10.00 uur: Ds. C. Haasnoot Lisse	10.00 uur: Ds. A. Alblas Oegstgeest	10.00 uur: Ds. G. van Velzen De Lier	10.00 uur: Ds. E. Westrik Boskoop
WIJKGEMEENTE ZOETERMEER-ZUID Pelgrimskerk 1e Stationsstraat 86, 2712 HK T (079) 316 36 00 • W pwzz.nl	10.00 uur: Mw. drs. S.C.B. Hermanus-Schröder	10.00 uur: <i>Zie onder De Oase</i>	10.00 uur: <i>Zie onder De Regenboog</i>	10.00 uur: Mw. P. Vossegat-de Bruin	10.00 uur: <i>Zie onder De Oase</i>	10.00 uur: <i>Zie onder De Regenboog</i>	10.00 uur: Mw. drs. S.C.B. Hermanus-Schröder	10.00 uur: <i>Zie onder De Oase</i>	10.00 uur: <i>Zie onder De Regenboog</i>
WIJKGEMEENTE ZOETERMEER-ZUID De Oase Kerkenbos 8, 2715 RP T (079) 351 67 28 • W pwzz.nl	10.00 uur: <i>Zie onder Pelgrimskerk</i>	10.00 uur: Mw. M. Schipper-Boven	10.00 uur: <i>Zie onder De Regenboog</i>	10.00 uur: <i>Zie onder Pelgrimskerk</i>	10.00 uur: Mw. J. Sneep-Oorbeek Woerden	10.00 uur: <i>Zie onder De Regenboog</i>	10.00 uur: <i>Zie onder Pelgrimskerk</i>	10.00 uur: Prop. mw. N.I. de Ronde Delft	10.00 uur: <i>Zie onder De Regenboog</i>
WIJKGEMEENTE ZOETERMEER-ZUID De Regenboog Nathaliegang 263, 2719 CR T (079) 362 87 03 • W pwzz.nl	10.00 uur: <i>Zie onder Pelgrimskerk</i>	10.00 uur: <i>Zie onder De Oase</i>	10.00 uur: Mw. drs. S.C.B. Hermanus-Schröder	10.00 uur: <i>Zie onder Pelgrimskerk</i>	10.00 uur: <i>Zie onder De Oase</i>	10.00 uur: Ds. B. Hengeveld Huizen	10.00 uur: <i>Zie onder Pelgrimskerk</i>	10.00 uur: <i>Zie onder De Oase</i>	10.00 uur: Mw. drs. S.C.B. Hermanus-Schröder
WIJKGEMEENTE OOSTERKERK Oosterkerk Oosterheemplein 320, 2721 ND T (079) 342 50 90 W oosterkerkzm.nl	09.30 uur: Ds. L.L. van den Dool Broek op Langedijk 17.00 uur: Ds. N.W. van den Houten Ede	Openluchtdiensten voorweg 220 10.00 uur: Ds. P. Baas 12.00 uur: Timo Hagendijk <i>Hart4U-dienst</i>	09.30 uur: Ds. P. Baas 17.00 uur: Ds. C.H. Bax Ede	09.30 uur: Ds. D. Schinkelshoek Amersfoort 17.00 uur: Dr. J. Hoek Veenendaal	09.30 uur: nog niet bekend 17.00 uur: nog niet bekend	09.30 uur: Ds. A.A.A. Prozman Amersfoort 17.00 uur: Ds. J. van Rump Barneveld	09.30 uur: Ds. C. Blenk Den Haag 17.00 uur: Ds. J. Quist Den Haag	09.30 uur: Ds. R. Visser Amsterdam 17.00 uur: Ds. N.W. van den Houten Ede	09.30 uur: Ds. P. Baas 17.00 uur: Ds. J. Kommers Harderwijk
WIJKGEMEENTE ZOETERMEER-NOORD Ichthuskerk Parkdreef 258, 2724 EZ T (079) 341 36 20 • W pwzn.nl	10.00 uur: Ds. C.G. Kant Nijkerk 19.30 uur: <i>Meditatieve viering</i>	10.00 uur: Prop. R.F. Willemsen Amersfoort 19.30 uur: <i>Meditatieve viering</i>	10.00 uur: Mw. A. Lodder 19.30 uur: <i>Meditatieve viering</i>	10.00 uur: Ds. W.L. Pera Leersum 19.30 uur: <i>Meditatieve viering</i>	10.00 uur: Ds. R.L. Algera 19.30 uur: <i>Meditatieve viering</i>	10.00 uur: Ds. R.L. Algera Mw. ds. M. van der Zwaag-de Haan Ter Aar <i>Verbindingsdienst</i> 19.30 uur: <i>Meditatieve viering</i>	10.00 uur: Mw. A. Lodder 19.30 uur: <i>Meditatieve viering</i>	10.00 uur: Ds. R.L. Algera <i>Maaltijd van de Heer</i> 19.30 uur: <i>Meditatieve viering</i>	10.00 uur: Mw. ds. M. van der Zwaag-de Haan Ter Aar 19.30 uur: <i>Meditatieve viering</i>
ADVENTSKERKGEMEENTE Adventskerk Julianaalaan 3, 2712 CB T (079) 316 61 76 • W vcgz.nl		10.30 uur: Mw. ds. M. Kwant		10.30 uur: Dhr. T. Vessies		10.30 uur: Mw. ds. L. Lafeber Zoetermeer		10.30 uur: Mw. ds. D. Sikkema Zoetermeer	

COLOFON

Kerk in Zoetermeer is een uitgave van de Protestantse Gemeente Zoetermeer. Deze krant verschijnt tien keer per jaar.

5e jaargang | nummer 6 | juli-augustus 2021

Redactie

Jan Blankespoor, Rozemarijn Burger, Liesbeth van Daal, Hanneke Lam, Fien Meiresonne, Willeke van Trig, Dirk Verboom, Joke Westerhof

Hoofd- en eindredactie

Marieke van der Giessen-van Velzen
E redactie@kerkinzoetermeer.nl
W www.kerkinzoetermeer.nl

Ontwerp en vormgeving

Jessica Monker

Druk

Opmeer Drukkerij bv, Den Haag

Medewerkers KiZ en ZomerSpecial

Els Alebregtse, Jan Granneman, Sandra Hermanus-Schröder, Peter van Holten (strip en tekeningen), Jan van der Linden (kerkdiensten), Guus Liqui Lung, Theo Poot (voorpaginatenekening en cartoon), Janneke Tanja, Arie Vooijs, Leonie Vreeswijk-Feith

Berichten en kopij septembernummer

Kopij over 1 t/m 30 september insturen vóór woensdag 11 augustus. Het septembernummer zal verschijnen op woensdag 1 september.

Bezorging

Buytenwegh/De Leyens, Noordhove, Seghwaert, Oosterheem: Bert de Jong
T (079) 346 00 54 / 06 44 55 01 49
Rokkeveen: Fam. J.C. Jol • T (079) 362 06 03
Meerzicht: dhr. P. v/d Broek • T (079) 321 43 91
Dorp, Driemanspolder, Palenstein, Stadshart: Mw. A. Maas • T (079) 316 63 73

Kerkelijk Bureau

In de zomervakantie is het Kerkelijk Bureau gesloten van maandag 19 juli t/m maandag 30 augustus, dus geen openingstijden op de gebruikelijke dinsdag en vrijdag. Wel vaak telefonisch en per e-mail bereikbaar.
Frans Halsstraat 3, 2712 JS
T (079) 316 82 56 / 06-1236 5054 (Gerda)
E kerkbureau@pgzoetermeer.nl
W www.pgzoetermeer.nl

Abonnement of losse nummers?

E info@kerkinzoetermeer.nl • T (079) 3 522 519

Ook adverteren?

Kerk in Zoetermeer werkt aan verbreding in kwaliteit en kwantiteit. Bekijk onze advertentietarieven en neem contact met ons op over de mogelijkheden!
E advertenties@kerkinzoetermeer.nl
W kerkinzoetermeer.nl

WEEKSLUITINGEN

Elke vrijdag in WelThuis De Morgenster Nassaulaan 11, 2712 AT • T (079) 316 48 88

Datum	Tijd	Voorganger
2 juli	15.30	Mw. M. van den Boomgaard
9 juli	15.30	Drs. E. Leune
16 juli	15.30	Mw. W. van Hengel
23 juli	15.30	Ds. C. Wesdorp
30 juli	15.30	Zang o.l.v. Johan van Oeveren
6 aug	15.30	Mw. W. van Hengel
13 aug	15.30	Drs. E. Leune
20 aug	15.30	nog niet bekend
27 aug	15.30	nog niet bekend
3 sept	15.30	Mw. W. van Hengel

PERRONMEETINGS

Oosterkerk (Bovenzaal) Oosterheemplein 320, 2721 ND om 11.15 uur
W www.perron-oosterheem.nl/perronmeeting

Datum	Spreekster
4 juli	Ds. P. Baas
11 juli	Piet van Daalen <i>(zie Openluchtdienst Oosterkerk)</i>
18 juli	Arte Havenaar
25 juli	Timo Hagendijk
1 aug	Lenny Oosterom
8 aug	Hans Alles
15 aug	Jan Riedijk
22 aug	Piet van Daalen
29 aug	Timo Hagendijk

DOVENDIENSTEN

Ons Honk (Halte 2717) om 10.00 uur

Datum	Spreekster
11 juli	Dhr. Wolter Smit
8 aug	Dhr. F. de Best Katwijk

Kijk op de websites van de wijkgemeenten en kerken voor actuele informatie over het aantal bezoekers en reserveringen in verband met coronamaatregelen. Bij het ter perse gaan van deze zomerkrant waren nog niet alle versoepelingen in de kerken bekend.

Beste lezer van Kerk in Zoetermeer,
Draagt u de krant ook een warm hart toe? Dan kunt u deze zomer een bijdrage ter bestrijding van de kosten overmaken. Elke gift is welkom. Als richtlijn noemen we € 22 voor 10 nummers per jaar. Het bankrekeningnummer is **NL15 RABO 0373 7337 04** t.n.v. Protestantse Gemeente Zoetermeer Kerkblad. Al een bijdrage gegeven dit jaar? Daar zeggen wij u hartelijk dank voor!

Advertenties

Hospice - Elim
MOERKAPELLE

Scan de QR-code om een kijkje te nemen in het hospice.



Wilt u meer weten over een verblijf of vrijwilligerswerk in het hospice?
079 820 0881 www.hospice-elim.nl

Hospice Elim in Moerkapelle is een bijna-thuis-huis voor mensen in de laatste levensfase.

UITVAARTZORG
PATERNOTTE

“Als u afscheid moet nemen, dan wilt u dat natuurlijk zo goed mogelijk doen?”

079 - 303 22 03
24 uur per dag bereikbaar

Koraalrood 153, 2718 SB Zoetermeer
www.paternotteuitvaart.nl
info@paternotteuitvaart.nl



MONDIAL MOUERS
Verhuisbedrijf Henneken

Professionele verhuizers van huis uit.

- Particuliere verhuizingen
- Kantoor- en bedrijfsverhuizingen
- Nationale- en internationale verhuizingen • Verhuisswinkel
- Verwarmde en beveiligde inboedel-/archiefofslag

Goudstraat 51
2718 RD Zoetermeer
Telefoon: +31 (0)79-361 13 68

E-mail: info@henneken.nl
Internet: www.henneken.nl

ZORG VERHUIZER
2013

ERKENDE VERHUIZERS

Met betrokkenheid en respect wordt alles tot in detail geregeld

Teew
UITVAARTVERZORGING
Hoekindseweg 61
Bleiswijk
www.teewuitvaartverzorging.nl

Dag en nacht bereikbaar
079 - 342 60 70



CONTACT

PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE OUDE KERK
Predikant ds. C.H. Wesdorp
 Wambahout 1, 2719 KD • T (079) 316 34 54
 E predikant@oudekerkgemeente.nl • **Vrij** di
Pastoraal contact Marja van den Boogaard
 T 06-2251 2609 • E boomma@xs4all.nl
Scriba Jan Peter Leenman • T (079) 331 74 22
 E scriba@oudekerkgemeente.nl



PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE ZOETERMEER-ZUID
Scriba Frits von Meijenfeldt
 T 06-4042 7683 • E scribavandepor@gmail.com

GEMEENSCHAP RONDOM PELGRIMSKERK
Pastor Prop. Sandra Hermanus-Schröder
 T 06-2152 5868 • E scbhermanus@gmail.com
Werkdagen di en do
Beheerder Gerda Griffioen
 Wijkgebouw 't Centrum
 Frans Halsstraat 1 • T 06-2497 5092
 E beheerderpelgrimskerk@gmail.com



GEMEENSCHAP RONDOM DE OASE
Ambulant predikant: ds. Marjan Zebregs
 E m.zebregs@protestantsekerk.nl
 T 06-2810 3371 • **Werkdag:** vooral dinsdag
Zaalreservering Eefke van den Broek
 T 06-2156 5723 • E beheerdervandoase@gmail.com



GEMEENSCHAP RONDOM DE REGENBOOG
Pastor Sandra Hermanus-Schröder (zie boven)
Waarneming pastoraal
 Wil Bettenhaussen-Baak
 T (079) 361 33 65 / 06-1716 2619
 E wil.bettenhaussen@gmail.com



HERVORMDE WIJKGEMEENTE OOSTERKERK
Predikant ds. Pieter Baas
 T (030) 274 62 51 / 06-2479 9852
Scriba Marten Heikoop • T 06-4033 8226
 E scribawijk4@gmail.com
Pastoraal werker Cocky van Dorp
 T 06-2473 5383
 E cdvandorp@hotmail.com
Zalenverhuur E zalenverhuuroosterkerk@gmail.com



PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE ZOETERMEER-NOORD (ICHTHUSKERK)
Predikant ds. Rein Algera
 Lissenvaart 140, 2724 SP
 T (079) 342 62 61 • E algeus@ziggo.nl
Werkdagen ma, di, wo-morgen en do
Ambulant predikant m.i.v. 1 augustus
 ds. Marina van der Zwaag-de Haan
 T (0172) 607 329 / 06-2369 7249
 E m.zwaaghaan@hetnet.nl
Jongerenpastor Arianne Lodder
 T 06-2324 1540 • E kerkelijkwerker@pwzn.nl
Werkdagen: maandag en dinsdag
Scriba E scriba@pwzn.nl



VRIJZINNIGE GEMEENTE ADVENTSKERK
Voorganger ds. Karl van Klaveren
 T 06-1104 1992
Secretaris Marja Hofman
 E secretaris@vcgz.nl • W www.vcgz.nl



PERRON oosterheem
Perron Centrum • Oosterheemleijn 320
 2721 ND • T (079) 593 78 08
Missionair pionier Timo Hagendijk
Werkdagen di t/m vr • T 06-5095 4628
 E pionier.oosterheem@gmail.com
 W www.perron-oosterheem.nl
Perron 1 • Schiebroekstraat 1, 2729 LR
Missionair opbouwwerker
 Jacqueline Gravestijn
Werkdagen ma, do, vr • T 06-1165 3972
 E jacqueline@perron1zoetermeer.nl
 W www.perron1zoetermeer.nl



Halte 2717
 Carry van Bruggenhove 27, 2717 XT
Buurtpastor Johan Roest • T 06-826 373 62
 E buurtpastor@halte2717.nl • W www.halte2717.nl



De Pelgrim • Frans Halsstraat 3
Pionier Gerda Griffioen
 T 06-2497 5092
 E gerda@depelgrimzoetermeer.nl
 W www.depelgrimzoetermeer.nl



UITGELICHT

Dankzij de coronaversoepelingen zijn er gelukkig weer meer activiteiten mogelijk, juist ook deze zomer. U vindt ze actueel en overzichtelijk op kerkinzoetermeer.nl Zoals:

- **Bijbels Hebreeuws**
- **Meditatieve vieringen**
- **Zingeving levensverhalen**
- **Theologische Vorming Geïnteresseerden**

PGZ beroept predikant-geestelijk verzorgers

AANGENOMEN • Na een kerkordelijke procedure via de kleine synode en het breed moderamen van de classis Zuid-Holland Noord gevolgd te hebben, heeft de Algemene Kerkenraad begin juni een beroep uitgebracht op ds. Annelies Hommens-van de Steeg, geestelijk verzorger in het LangeLand Ziekenhuis en op proponent Sandra Hermanus-Schröder, geestelijk verzorger in de Floriadehof van Stichting Cardia. Beiden hebben het beroep aangenomen. Nadat zij bevestigd zullen zijn tot predikant-geestelijk verzorger, weten zij zich ook verbonden met de Protestantse Gemeente Zoetermeer (PGZ). Voor de bevestigings- en inzegeningdiensten wordt gekeken naar een datum later in dit jaar.

• Jos Nouwt
 VOORZITTER ALGEMENE KERKENRAAD

LLZ schrapt kerkdiensten

De kerkdiensten in het LangeLand Ziekenhuis (LLZ) zijn in mei – na dertig jaar – definitief stopgezet, vanwege de coronapandemie en het teruglopende aantal bezoekers. De wekelijkse oecumenische diensten op zondagmorgen zullen in deze vorm niet terugkeren.

Wel zal op een passende manier aandacht besteed worden aan de christelijke feest- en gedenkdagen. Deze momenten van inspiratie kunnen, volgens de geestelijk verzorgers die verbonden zijn aan het LLZ, Annelies Hommens en Frank Kazenbroot, ook de vorm van kerkdienst of viering krijgen.

Ruim dertig jaar lang was ook een heel team van vrijwilligers in touw voor de wekelijkse ziekenhuisvieringen, ongeveer zo lang als het LangeLand Ziekenhuis bestaat. Ds. Lukas Romein heeft zich hiervoor in het begin ingespannen en de Protestantse Gemeente Zoetermeer droeg zorg voor de organisatie en financiering ervan. *Kerk in Zoetermeer* hoopt hier in een van de volgende edities aandacht aan te besteden en met de huidige geestelijk verzorgers mee te kijken naar de toekomst.
 – Redactie *Kerk in Zoetermeer*

Het moet verteld worden!

'Gods liefde, zijn daden, zijn wetten overbrengen'



INTERVIEW • Juf is ze in hart en nieren, Liesbeth Bos-van Waaij, inmiddels 28 jaar leerkracht. In de Oude Kerk Gemeente heeft ze de leiding van de kindernevendienst. Zelfs bij de filmpjes die ze in coronatijd maakte voor de online kerkdiensten hing oud en jong digitaal aan haar lippen. Wat is de kracht van het mondelinge bijbelverhaal?



keuze ervoor. Ik ben niet zo'n fan van spiegelverhalen, dat kan braaf en oppervlakkig worden. Vaak ben je beter af met het echte bijbelverhaal.'

'Het kan nooit zonder uitleg of context'

Mee in het verhaal

'Het afgelopen jaar moesten we natuurlijk snel switchen naar digitaal. En dat is goed gegaan! De kinderen kregen ook steeds een tasje thuis met daarin de verhalen en verwerkingen. We delen foto's via de WhatsApp-groep en filmpjes op onze eigen Yurls-pagina van hoe iedereen er mee bezig is. Het digitale vertelmoment in de online kerkdiensten op zondagmorgen werkte ook verbindend door met de andere gemeenteleden. Natuurlijk is het in een opgenomen filmpje lastiger. Als je live voor de groep staat, reageer je op de kinderen die voor je zitten. Je neemt hun reacties als vanzelf mee in het verhaal, je reageert erop, met je gebaren en terugkerende bewoordingen. En het maakt nogal verschil of je de ene zondag alleen 4- en 6-jarigen hebt en de andere week die van 9 en 12 er ook bij.

Eigenlijk sta je continu te performen, al inlevend toneel te spelen. En het werkt. Je trekt de kinderen – en ook de ouderen – mee in het verhaal, ze worden er zelf onderdeel van.'

Muurtjes stapelen

'Als verteller moet je zelf serieus in de Bijbel geloven, anders wordt het een sprookjesboek. Het is belangrijk dat je de grote lijn, de diepte, de verbanden kent. Dan kun je er vrij over spreken. Ja, het maakt nogal uit of je staat te vertellen voor een kind van 4 jaar dat opgevoed is in een kerkelijke omgeving of voor een kind dat Jezus alleen maar uit een vloek kent. Natuurlijk is het verhaal van David en Goliath altijd spannend, maar het kan nooit zonder uitleg of context. Kennis van geloof, Gods liefde, zijn werk en zijn wetten overbrengen. Van bijbelverhalen moet je wat leren. Ik noem dat muurtjes stapelen. Bijbel en geloof zijn niet los verkrijgbaar, bij geloofsopvoeding gaat het om voortbouwen. Daar heb je relatie bij nodig, ook met de volwassenen in de gemeente. We moeten heel hard inzetten op kinderwerk.'

• Marieke van der Giessen-van Velzen

TAAL VAN VANDAAG (2)

Het verhaal van de zoon die niet wilde deugen

In de fictieve cursus 'Nascholing voor theologen' is na de hertaling van de barmhartige Samaritaan nu de gelijkenis van de verloren zoon aan de beurt.

Een boer met poen

Een boer met aardig wat poen had twee zonen. De jongste van de twee zei op een dag: 'Zeg, ouwe, ik wil eigenlijk wel mijn deel van de toekomstige erfenis.' Pa maakte een afspraak met de notaris en liet hem de boedel alvast verdelen volgens het geldende erfrecht. De zoon *cashte* direct de geldwaarde van zijn deel van de erfenis en kocht een *last minute*-ticket naar de Bahama's. Daar ging hij als een beest te keer in uitgaansgelegenheden, zodat zijn geld als sneeuw voor de zon smolt en op ging aan drugs, drank en vrouwen. Toen hij zo ongeveer blut was, kreeg het land te maken met een gigantische pandemie waar een coronacrisis kinderspel bij was. Horeca dicht, sekswerkers op non-actief. Van pure ellende trok hij naar het platteland om bij een boer wat bij te beunen bij de varkens. Vanwege de hongersnood bieste hij erwten uit hun voerbak. Uiteindelijk begon hij zich af te vragen hoe het nu toch verder moest. Het was toch te gek dat er bij zijn vader zat werk en eten was om van te kunnen leven. Met een geleend mobieltje checkte hij of zijn vader nog leefde. Hij had geen actieve herinnering meer aan hoe het thuis ooit was. Zijn vader leefde nog en met geleend geld ('Ik maak het geld volgende week over als ik thuis ben') kocht hij een vliegticket naar huis. Hoe zou hij het de ouwe allemaal vertellen? Het beste leek hem om aan te bieden thuis voor een inkomen te werken op de boerderij.

Thuiskomst

Tot zijn stomme verbazing was de oude heer heel blij dat hij zijn zoon terugzag, in plaats van razend over wat er was gebeurd. 'Rot jij effe lekker op naar dat land waar je net vandaan komt', had hij eerder verwacht. Maar zijn oudste broer was op zijn zachts gezegd *not amused*. Die ging als een razende te keer over hoe die *looser* van een broer met tromgeroffel en fanfaregeschal werd binnengehaald, terwijl hij zich jaren thuis uit de naad had gewerkt en nauwelijks een keer per jaar met zijn vrienden een barbecue in de hooiberg kon houden. Maar zijn wijze ouwe vader was daar niet van onder de indruk en zei: 'Jongen, je had thuis alle mogelijkheden om je leven te leiden zoals je wilde, maar ik heb het zo ervaren dat jouw broer in feite dood was, maar toch nog blijkt te leven. En daar wil ik een feestje voor bouwen. Snap je dat? Beter schuif je lekker aan. Pilsje?'

Ook op dit verhaal mochten de theologen in nascholing hun commentaar geven. Hoe keken zij tegen die vader aan?



• Fien Meiresonne

Advertentie

Schoonheidssalon Azora

• Schoonheidsbehandelingen
 • Duo behandelingen
 • Aangesloten bij ANBOS en Provoet
 • Diabetisch pedicure
 • Shellac CND
 • Microdermabrasie
 • Diverse specialisaties

Balthasarschans 9
 2728 EP Zoetermeer
 079 341 43 05
 info@salonazora.nl
 www.schoonheidssalonazora.nl

Zoals - naar Psalm 139

zoals een goede moeder haar kind wiegt en koestert voedt en warmt zo bent u voor mij	jou dragen zo kent u, God, mij
zoals een goede vader zijn kind aanvoelt, aanspreekt en omarmt zo bent u voor mij	zoals je naaste mensen peilen de diepte van je vragen zo kent u, God, mij
zoals de goede vrienden weten de woorden die	zoals u al het goede oorsprong hebt gegeven zal het eens bij u herleven

• Rein Algera

KERK MUZIEK

Ontspan. Vertrouw. Relax.



Het zou zomaar een stukje in de krant van een aantal weken geleden kunnen zijn: 'Koning Bibi gooit mes naar beoogde opvolger: paleisrevolutie in Jeruzalem'. Koning Bibi is al een aantal jaren aan de macht en slaat met harde hand de aanvallen vanuit de buurlanden neer. Geen enkel middel schuwt hij. Het is immers zijn opdracht om het land te beschermen. Maar nu is zijn macht tanende. Woest loopt hij door de gangen van het paleis en niemand kan meer iets goeds doen. Hij smijt met alles wat binnen handbereik komt. Gefrustreerd door de ondankbaarheid van het volk. Alles wat hij deed, deed hij voor hen, voor het land.

Heerlijk ontspannende harpmuziek. Rustgevende meditatie-muziek. Healing voor het lichaam. Helaas mislukt het plan. Koning Bibi wordt alleen maar onrustiger en gefrustreerder. Daar zit de man, die het volk als opvolger van hem ziet. Woest grijpt koning Bibi om zich heen en gooit het eerste voorwerp dat hem in handen komt in de richting van de harp speler. De harp speler weet het mes te ontwijken en vlucht weg. Weg uit het paleis, weg van koning Bibi.

Maar het is geen stukje in de krant. Het is een verhaal uit de Bijbel. Koning Saul is in ongenade gevallen bij God en krijgt steeds vaker 'sombere buien'. Er wordt naar een harp speler gezocht om met muziek de duivelse geest uit te drijven. David, door de profeet-priester Samuël inmiddels gezalfd tot koning (maar het nog niet is), is deze harp speler. Hij kwam bij Saul in dienst en schopte het zelfs tot persoonlijke schildknaap van de koning. Toen Davids drie oudste broers met koning Saul op veldtocht waren en David hen daar bezocht, versloeg David zelfs de reus Goliath. Overigens herkende Saul hem niet meer. David keerde weer terug in dienst van Saul en binnen korte tijd was hij populairder dan de koning zelf. Dat beviel Saul natuurlijk helemaal niet. Toen Saul weer eens last had van sombere buien werd

David erbij geroepen om muziek voor hem te maken. Maar Saul was bang dat David hem van de troon zou stoten en wierp een speer naar David, met de bedoeling hem te doden.

In dit verhaal speelt muziek geen religieuze rol. De harpmuziek is bedoeld om rust te brengen in het hoofd van Saul. Uit ervaring weet ik dat het getokkel op een harp – al zijn het gewoon opeenvolgende drieklanken – heel rustgevend werkt. Net zoals die achtergrondgeluiden van de zee, de bossen, beekjes en meer die nu veel worden opgenomen. Rustgevende muziek om te mediteren. Mindfulness-muziek. New Age-achtige muziek. Muziek waar wij soms in de kerk van zeggen dat je er ver van vandaan moet blijven. Misschien wel meer muzak dan muziek. En toch staat dit verhaal in de Bijbel. Gewoon muziek of muzak om tot rust te komen en je gedachten te laten gaan. Ontspan. Vertrouw. Relax. Het komt goed.



• Arie Vooijs

MIJN PSALM

Eind mei ontving ik per e-mail vanuit Duitsland een YouTube-link. Ik activeerde die en ik hoorde en zag een mooi lied. Het houdt het midden tussen een eigen psalm en een persoonlijke column (die ik graag schrijf). Het lied spreekt mij zeer aan. Het geeft woorden aan mijn beleving en eindigt met lofprijzing. Hiermee neem ik afscheid van 'onze' eigen mooie krant *Kerk in Zoetermeer*, waarbij ik met plezier een poosje redacteur heb mogen zijn.

• Dirk Verboom

Heer, ik ben zo moe
de wereld draait maar door
kom toch naar mij toe
geef mij nieuwe hoop

aan het einde van mijn kracht
U draagt mij
en als ik geen lied vinden kan
U draagt mij.
en als ik vergeefs naar woorden zoek
geeft U mij opnieuw een lied

Heer, ik zing voor U
zo zingt mijn ziel
hoe groot uw liefde is.

Heer, mijn hart voelt zwaar
waar bent U?
Wat heeft het toch voor zin
ik zoek U
maak uw woorden waar
U draagt mij
geef een nieuw begin

als ik niet meer vechten kan
U draagt mij
als het leven bijt en brandt
U draagt mij
en als voor u zingen zinloos lijkt
geeft u mij opnieuw een lied

Heer, ik zing voor U
zo zingt mijn ziel
hoe groot uw liefde is.

Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer, mijn God
hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij.
Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer, mijn God
hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij.

Kerken zingen samen:
'Zo zingt mijn ziel / Hoe groot zijt Gij';
EO en Protestantse Kerk
W youtube.com/watch?v=Tgl3r-gdF5U
#EO #Alsjelelooft
#ProtestantseKerkNederland

Dit is de laatste bijdrage van KiZ-redacteur Dirk Verboom. Ook van KiZ-jongerenmedewerker Rozemarijn Burger nemen we afscheid. Allebei verhuisden zij naar een andere woonplaats. Dank Dirk en Rozemarijn!

CULTURELE AGENDA

Alle culturele activiteiten met toelichting staan ook op www.kerkinzoetermeer.nl

Zomermiddag-orgelconcert

OUDE KERK Op zaterdagmiddag 17 juli geeft Ronald de Jong een orgelconcert met op het programma werken van J.S. Bach (o.a. Triosonate no. 3), J.P. Sweelinck (Psalm 140), P. Eben, Vaughan Williams en van eigen hand Carrousel en Dance Rithmique. Het is alweer het tweede concert na de versoepelingen van de coronamaatregelen. Neem de gelegenheid te baat en beluister het Lohman-orgel dat met liefde bespeeld wordt door deze bekende en veelzijdige organist. Even voor aanvang geeft hij een korte toelichting op het programma. Ronald de Jong is actief als cantor-organist, koordirigent, concert-organist, componist, beeldend kunstenaar en docent (privés en lespraktijk aan het Centrum voor Kunst & Cultuur) voor verschillende disciplines.



17 juli, 15.00 uur, kerkzaal open vanaf 14.30 uur; t/m 17 jaar: gratis, 18 t/m 64 jaar: € 10, 65 jaar en ouder: € 7, korting voor SOKZ-donateurs; kaartverkoop (contant) bij de entree; reserveren gewenst W herbergoudekerk.nl

Carillonconcerten

12.00-13.00 uur, toren Oude Kerk, Dorpsstraat 59

- 3 juli **Volksdansen uit Europese landen – Johan van Oeveren**
Even de voetjes van de vloer en inhaken met elkaar! Laat de rokken maar draaien. Oude Hollandse en Spaanse volksdansen. Ook enkele Amsterdamse meezingers en in Zoetermeer mag ook het Haagse lied niet ontbreken.
- 7 augustus **Oud-Hollandse liedjes – Johan van Oeveren**
Even terug in de tijd met een medley van liedjes zoals 'Catoetje', 't Zonnetje schijnt zo heerlijk schoon' en vele andere.

Elke woensdag zomerse carillonklanken

TOREN OUDE KERK • Ja, u leest het goed, en dat nodigt uit om eens langs te komen en volop te genieten van zomerse carillonklanken. In de maanden juli en augustus zijn twee beiaardiers bereid gevonden om elke woensdag een bespelings te verzorgen op de mooie beiaard bovenin de toren van de Oude Kerk, steeds van 12.45 tot 13.15 uur.

Mooi ook omdat er vanwege corona in geen tijden een lunchconcert kon (en nog niet kan) plaatsvinden binnen in de kerk, altijd geprogrammeerd op woensdag van 12.45 tot 13.15 uur. Om alvast iedereen erop attent te maken dat die in september weer hervat zullen worden, hebben de beiaardiers Arend van der Toorn en Johan van Oeveren dit zomerse muzikale idee opgevat. U vindt de programma's van elke bespelings – die zomers en luchtig zal zijn – steeds bij de toreningang.

Arend heeft zijn opleiding tot beiaardier genoten op de Koninklijke Beiaardschool Jef Denyn in Mechelen. De laatste tijd is hij ook regelmatig te horen in Zoetermeer, sinds hij naar Zoetermeer verhuisd is.

Johan van Oeveren

is dirigent, organist/pianist, schoolmusicus en sinds kort beiaardier. Hij genoot zijn opleiding in Utrecht en Den Haag aan de conservatoria aldaar. Zijn beiaardopleiding deed hij aan de Beiaardschool in Amersfoort. Gijsbert Kok, de stadsbeiaardier van den Haag, was onder anderen zijn leraar. Beide beiaardiers zijn regelmatig te horen op het carillon van Zoetermeer.



Elke woensdag 12.45-13.15 uur, toren(ingang) Oude Kerk; gratis W herbergoudekerk.nl



Arend van der Toorn

is naast organist en cantor ook beiaardier, en dat laatste in België, om precies te zijn in Steenokkerzeel. Hij speelt daar op de historische Pieter VandenGheyn-beiaard, een instrument met 49 klokken.

Advertentie

klassieke concerten en zaalverhuur

HERBERG OUDE KERK ZOETERMEER

Dorpsstraat 59, 2712 AD Zoetermeer
E info@herbergoudekerk.nl M 06 8351 0287

WWW.HERBERGOUDEKERK.NL

PERSPECTIEF

In deze vijfde jaargang 2021 van 'Kerk in Zoetermeer' belichten we in de Perspectief-rubriek een uitgekozen tekst uit het wekelijkse leesrooster van Taizé 'Elke dag de Bijbel open' en illustreren dit met een (bijbelse) kunstafbeelding.

Uit alle steden haastten ze zich ...

Het zal je maar gebeuren: je hebt een drukke week achter de rug, constant in de weer met meetings, coaching en inspiratie delen. Sommige van wie je het niet verwacht, laten je vallen als een baksteen. Andere dragen je op handen. Tussendoor krijg je een verdrietig bericht: een van je beste vrienden komt om door zinloos geweld. Er is geen tijd om te rouwen. Een moment voor jezelf of even rustig eten is er niet bij. Dan besluit je om met je dierbaren er tussenuit te gaan, de natuur in, even niks, weg uit de mensenmassa's. Maar vóórdat je voet aan wal zet, staan ze er alweer:

Uit alle steden haastten de mensen zich naar die plaats en kwamen eerder aan ...

Er zijn twee aspecten die me in Marcus 6:1-34 raken: het eerste is dat de Heer – hoe moe Hij ook is – innerlijk met ontferming is bewogen (Herziene Statenvertaling). Want ze weten – als schapen zonder herder – niet waar ze het zoeken moeten. Maar nu de mensen Jezus – dé Goede Herder – hebben ontmoet, willen ze niet meer zonder Hem! Zo is het als je Jezus hebt mogen ervaren, zoals Hij is: dan wil je altijd bij Hem in de buurt zijn.

Ten tweede ontroert het me dat de mensen zich overal vandaan haastten.

Hoe mooi is dat! Dus vraag ik me af hoe dat bij ons is: wij die in Jezus geloven. Ben je ook van binnen gemotiveerd om – zo vaak als mogelijk – Jezus te ontmoeten? Via de stilte, in je binnenkamer of in de natuur?

Door bijbellezen, gebed, lofzang, praise & worship?

En dan wij als gelovigen: wij vertegenwoordigen Jezus op aarde. Dus hoe aantrekkelijk denk je dat wij als christenen en geloofsgemeenschappen zijn? Met andere woorden: hoezeer haastten mensen zich in onze stad Zoetermeer om naar de kerk te gaan en om zo Jezus te ervaren in hún leven?

Zomaar wat vragen die bij me opborrelen. Zullen we er een keer over sparren?

• Sandra Hermanus-Schröder

WIJKPASTOR PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE ZOETERMEER-ZUID



Detail uit een tekening in 'Kinderen van God': aartsbisschop Desmond Tutu vertelt zijn lievelings-bijbelverhalen, met illustraties van tekenaars wereldwijd.

LEESROOSTER

Elke dag de Bijbel open

Deze dagelijkse bijbelteksten worden tijdens het middaggebed in Taizé gelezen. De verwijzing geeft een wat langere tekst aan. Het hele leesrooster voor juli en augustus kunt u downloaden van www.kerkinzootermeer.nl

MA. 12 JULI - Psalm 33

Het oog van de Heer rust op wie hopen op zijn trouw: bij hongersnood zal hij hun leven sparen.

DI. 13 JULI - Jesaja 51:12-16

De Heer zegt: Ik ben het die jullie troost. Hoe kun je dan bang zijn voor een sterveling?

WO. 14 JULI - Matteüs 18:1-5

Jezus zegt: Wie zichzelf vernedert en wordt als een kind, die is de grootste in het koninkrijk van de hemel. En wie in mijn naam een kind bij zich opneemt, neemt mij op.

DO. 15 JULI - Filippenzen 1:1-11

Paulus schreef: Dit vraag ik aan God in mijn gebed: dat uw liefde blijft groeien door inzicht en fijnzinnigheid, zodat u kunt onderscheiden waar het op aankomt.

VR. 16 JULI - Matteüs 6:25-34

Jezus zegt: Maak je geen zorgen over je leven. Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen alle andere dingen je erbij gegeven worden.

ZA. 17 JULI - Matteüs 9:36-10:8

Jezus zond zijn twaalf leerlingen uit en zei tot hen: Verkondig: "Het koninkrijk van de hemel is nabij." Om niet hebben jullie ontvangen, om niet moeten jullie geven!

ZON. 18 JULI - Marcus 6:30-44

Jezus en zijn leerlingen voeren naar een afgelegen plaats, om daar alleen te kunnen zijn. Uit alle steden haastten de mensen zich naar die plaats en kwamen er eerder aan dan zij. Toen Jezus de grote menigte zag, voelde hij medelijden met hen, omdat ze leken op schapen zonder herder.

MA. 19 JULI - Filippenzen 2:1-4

Paulus schreef: Maak mij dan volmaakt gelukkig door eensgezind te zijn, één in liefde, één in streven, één van geest. Handel niet uit geldingsdrang of eigenwaan.

DI. 20 JULI - 2 Korintiërs 4:16-5:10

Paulus schreef: Wij richten ons niet op de zichtbare dingen maar op de onzichtbare, want de zichtbare dingen zijn tijdelijk, de onzichtbare eeuwig.

WO. 21 JULI - Johannes 7:25-30

Jezus zei: Ik ben niet namens mezelf gekomen; ik ben gezonden door iemand die betrouwbaar is. Ik ken hem, omdat ik bij hem vandaan kom en hij mij heeft gezonden.

DO. 22 JULI - Romeinen 13:8-10

Paulus schreef: Alle geboden worden samengevat in deze ene uitspraak: Heb uw naaste lief als uzelf.

Aan de slag met bijbelverhalen

Verrassend, verrijkend en behulpzaam in het diaconale werk

HANDREIKING • Diakenen en zwo'ers zijn doeners. Handen uit de mouwen! Maar sta ook eens even samen stil en pak de Bijbel erbij. Misschien verrast en motiveert het u meer dan u denkt. Vijf tips.



1 Neem tijd voor elkaar

De beste (diaconie- of zwo-) vergaderingen zijn misschien wel de vergaderingen die hopeloos uitlopen omdat er zo'n goed gesprek ontstaat. Waarna de rest van de agenda van een leien dakje gaat, omdat je elkaar beter hebt leren kennen en 'één van Geest' bent. Begin een vergadering daarom met een inspirerende opening, gericht op ontmoeting en gedachtewisseling. Iedereen kan uitpraten, er wordt niet gediscussieerd. Deel vreugde en zorgen. Graaf dan een spade dieper en bespreek samen of er een bijbeltekst is, die jullie kan bemoedigen en verder helpen.



2 Zoek de verbinding met de Bijbel

Zoek en vind vervolgens de wisselwerking tussen de tekst en jullie eigen situatie. Het is niet voorbehouden aan een theoloog of predikant om te vertellen waar de tekst over gaat. Niemand anders dan de aanwezigen zelf kunnen verwoorden wat er in hen omgaat en wat de tekst daarbij voor hen betekent. Voor iedereen

is de verbinding tussen een bijbeltekst en het eigen leven uniek. Daarbij wordt ieders stem gehoord. Dat geeft ruimte aan mensen die niet zo snel aan het woord komen en meestal luisteren.

3 Lees de verhalen over mensen

Laten we eerlijk zijn: niet elke bijbeltekst heeft iets te zeggen over onze taak in de wereld. Zoek het daarom vooral in de verhalende bijbelgedeelten. Verhalen over mensen hebben altijd raakvlakken. Zo ontdekt iedereen in het diaconale werk zijn of haar eigen vrouw bij de bron, man langs de kant van de weg, Samaritaan die helpt, weduwe die recht zoekt, bloedvloeiende vrouw die genezing zoekt, reddende Marta, aandachtige Maria, vader Jairus die hulp zoekt voor zijn dochtertje, Maria Magdalena die Jezus' voeten wast, verwarde leerlingen, en ga zo maar door. Het ultieme verhaal is dat waarin Jezus met zijn leerlingen voor het laatst samen eet. Wat daar gebeurt, doen diakenen elke dag: breken en delen. Niet voor niets spelen diakenen een belangrijke rol bij de viering van het Avondmaal.



4 Wees open over je drijfveer

Wees in het diaconale werk open over waar uw inspiratie vandaan komt. Het zijn de kerk en haar leden die het diaconale

werk mogelijk maken. We hoeven ons daarover niet op de borst te slaan. Maar we hoeven er ook niet beschaamd over te zwijgen of terughoudend te zijn. We kunnen in alle openheid vertellen vanuit welke bron we ons werk doen, hoe dat ons inspireert.

Al was het alleen maar om de ander uit te nodigen zelf te vertellen waar haar of zijn inspiratie vandaan komt. Mensen, en zeker jonge mensen, waarderen het juist als u transparant bent over uw motivatie. Sterker: u kunt hen er zelfs door inspireren. Pak, als het zo uitkomt, dan ook gerust de Bijbel erbij.

5 Hallo dominee!

Stel, jullie willen als diakenen meer gevoed worden vanuit de verhalen in de Bijbel. Vraag dan de predikant om raad en advies. Hij of zij kan jullie helpen om op het spoor te komen van inspirerende bijbelverhalen en jullie inspiratie op peil houden. Andersom is ook een goed idee: op uw beurt kunt u uw predikant helpen om het diaconale bewustzijn van de gemeente te vergroten. Bijvoorbeeld door hem of haar te informeren over de projecten waaraan u werkt. En samen te kijken hoe de predikant die in de gemeente onder de aandacht kan brengen. Het is mooi als de predikant en diakenen elkaar van dienst kunnen zijn.

Bron: 'Tijd nemen voor de Bijbel', in themanummer Diaconaat en Bijbel van 'Diaconia. Vakblad voor diaconaal werk', april 2021. Tekst: Kees Posthumus – Beeld: Linda Verholt 'Diaconia' is een kwartaaluitgave van Kerk in Actie, het diaconale programma in binnen- en buitenland van de Protestantse Kerk in Nederland.

UITGELEZEN

Beter leren bijbellezen

Na twee series leerdiensten over het lezen van de Bijbel in respectievelijk Zoetermeer (!) en in Hilversum leek het ds. Gertjan Oosterhuis een goed idee om een soort cursus bijbellezen samen te stellen en te publiceren. Dit leidde tot de uitgave *Beter leren bijbellezen* in april 2020, bedoeld voor kleinere groepen, maar ook goed individueel te gebruiken. Oosterhuis heeft verschillende doelgroepen voor ogen, te weten beginnende, teleurgestelde, ervaren en drukbezette lezers. Om deze verschillende lezers te kunnen bedienen gaat Oosterhuis uit van het motto 'De Bijbel: Gods Woord voor en door mensen', dat ook de leidraad is voor de vijf onderdelen die hij in zijn boek behandelt. Hij begint met 'Gods Woord', het grote verhaal, waarin de manier waarop God Zichzelf openbaart centraal staat. De structuur van de Bijbel wordt helder uiteengezet en geeft de lezer veel informatie over de verdeling van het Oude en Nieuwe Testament. In het tweede hoofdstuk 'God aan het woord' gaat het over taal, de verschillende genres en vertalingen die van betekenis zijn voor de interpretatie van de Bijbel.

Het volgende hoofdstuk heeft als titel 'Mensen geven Gods woorden' door. De auteur gaat in op verschillende schrijf- en redeneerstijlen van bijbelschrijvers. Ook bespreekt hij de visies op de inspiratie, de boodschap doorgegeven door de Geest van God.

De menselijke communicatie staat centraal in hoofdstuk vier, 'Mensen ontvangen Gods woorden', en in het laatste hoofdstuk behandelt Oosterhuis de praktische omgang met de Bijbel in 'Praktische adviezen voor de bijbellezers'. Oosterhuis creëert met deze 'cursus' een toegankelijke en informatieve ingang voor de bijbellezer in welke van de bovengenoemde groepen deze zich ook mag bevinden. De opbouw is helder, de taal duidelijk en de voorbeelden uit de Bijbel legio. Aan het eind van elk hoofdstuk zijn een aantal verwerkingen opgenomen, waardoor het idee van een cursus versterkt wordt. Goed om met anderen te doen of alleen te lezen.

• Hanneke Lam

Gertjan Oosterhuis, 'Beter leren bijbellezen', Utrecht: KokBoekencentrum, 2020, € 13,99

